

Welkom bij de Petteflet!





**Hallo, ik ben Pluk
en ik stel je even
de Petteflet voor**

De opvang gaat open vanaf 6.30.



Opvang
Beringen

Opvang
Paal



Mijn jas hang ik in de vestiaire, bij mijn kenteken aan de kapstok.



Ook mijn boekentas zet ik op de juiste plaats



Mijn mama en papa schrijven me in:



Daarna nog een dikke knuffel en kus.
Ik ga nog even wuiven aan het raam
om afscheid te nemen.



Tot 7u45 mag ik ontbijten in de opvang als ik zelf mijn boterhammen mee neem.



Of wel speel ik in de opvang met de andere kindjes.

Voor ik naar school vertrek ga ik nog even op het potje & was ik mijn handjes.



Rond 8u vertrek ik naar school met de minibus of te voet.



TTTTRRRRRRIIIIIIIIIIIIIINNNNGGGG!!

De schoolbel gaat, tijd om naar de Petteflet te gaan.



In school blijven we bij de Petteflet begeleiding.

De dagen dat we naar de Petteflet moeten gaan, hangen we de Petteflet sleutelhanger aan de boekentas zodat de juffrouw weet dat ik naar de Petteflet moet.



Ik ga samen met de juf naar de Petteflet.

In de Petteflet aangekomen gaan
we...



Na het plassen, de handjes wassen



Daarna is het speeltijd, we mogen kiezen..

Met de poppen spelen
in de poppenhoek



Met de auto's spelen

Boekje lezen





puzzelen



met de blokken
bouwen

in het huis je spelen



winkelt je spelen



in de turnhoek
rollebollen

spelletjes
spelen



kleuren



Bij mooi weer spelen we buiten...



Mama & papa zijn er! Vlug ons jasje
aan en naar huis maar....



...eerst weer even uitschrijven



We zien je graag terug in de
Petteflet!



Pluk & het ganse Petteflet team!